

Opening van de Kelder in Borculo op vrijdag 20 september 2019

Op vrijdag 20 september jl. is in Borculo de 2^e kegellocatie van dit mooie stadje geopend. Vanaf 16.00 uur kwamen de eerste gasten al een kijkje nemen, om rond half 5 er getuige van te zijn dat de burgemeester van Berkelland, Joost van Oostrum, de eerste bal gooide. Hij werd hierin gesteund door wethouder van sport, Anjo Bosman die ook een bal meegooide.



Hans Beerten heet met een toespraak iedereen welkom om hierna de burgemeester aan het woord te laten. Hij is zelf ook een sportman in hart en nieren en moedigde in zijn toespraak de kegelsport in Borculo dan ook erg aan! Hij zei het ook leuk te vinden dat er jaarlijks tijdens de kampioenenhuldiging steeds meer kegelaars op het podium verschijnen.

Namens de KNKB en OGK nam Harry Timmer de microfoon over. Ook hij zei erg blij te zijn met de 4 nieuwe banen in Borculo. Er kunnen nu ook in Borculo echte nationale wedstrijden gegooid worden. Hij bood een mooie spiegel aan de familie Beerten aan namens de KNKB. Ook een tweetal planten in pot zijn aangeboden namens de OGK.



Na het officiële gedeelte werd er geproost met een drankje en kon men een balletje gooien. Hier werd druk gebruik van gemaakt. De hele familie Beerten was aanwezig maar is geen van allen goed bekend met de kegelsport. Hierin komt nu verandering want ook zij waren erg enthousiast met een balletje gooien. Zou er een nieuwe jeugdclub kunnen ontstaan?



Het is een mooi verbouwde kelder met 4 prachtige banen, afkomstig uit Maastricht. Kosten noch moeite zijn gespaard om er een luxe uitziende ruimte van te maken met ruime bar, nieuwe toiletgroep, traplif, top verlichting en natuurlijk een prachtig scoresysteem, ontwikkeld door de dochter van de eigenaar, Marian Beerten.



Op zondag 22 september waren er gelijk de eerste landelijke wedstrijden. Deze zijn goed verlopen en de meeste scores waren goed! Op weg naar mooie wedstrijden in Borculo!

Marja Raaben

